



Oktober 2010

Kameleon Kinheim -tje

Scoutinggroep Kameleon Kinheim - Verspronkweg 201b - Haarlem



Scouting Kameleon Kinheim

In dit nummer:

Van de voorzitter	blz. 1
Overvliegen	
Telefoonnummers	
Van de penningmeester	blz. 2
Groepsontwikkeling	blz. 3
Bestuursverkiezingen	
Welpennieuws	blz. 4
Bevernieuws	blz. 6
Kabouternieuws	blz. 7
Interview	blz. 8
Puzzel	blz. 9
Vincent's column	blz. 10
Kort nieuws	
Explo'nieuws	blz. 11
Overvliegfoto's	blz. 12



Telefoonnummers:

Kabouters:

Wiwo 023-5398094

Welpen:

Mang 06-27515949

Scouts:

Sappol 06-14383714

Explo's:

Jelle 06-48084884

Stam:

Bastiaan 06-27515949

van de voorzitter:

Het nieuwe scouting seizoen is begonnen. Naast een nieuw seizoen is het ook het begin van een nieuwe periode voor de Kameleon Kinheim: een nieuw gebouw.

Met het jubileum kamp nog vers in het geheugen zijn we al begonnen met de sloop van de "Balkan" als voorbereiding op het nieuwe gebouw, in de volksmond al de "Zuidpool" genoemd. Het stenen gebouw is met diezelfde monden tot "Noordpool" bestempeld. De benaming heeft o.a. te maken met de ligging van de beide gebouwen.

Ondanks onze strakke planning, schema's en de daarbij behorende afspraken met de betrokken partijen was er na twee weekenden van werkzaamheden toch een kleine, niet onbelangrijke, kink in de kabel gekomen. Het sloopafval zou eerst via containers vervoerd worden over een bouwweg. Helaas bleek alles hiervoor nog niet gerealiseerd en konden wij de sloop van de "Balkan" niet voorzetten. Er zijn wederom afspraken gemaakt en zoals het er nu uit ziet gaan we dit kalender jaar toch nog afsluiten met een nieuw gebouw.

Voor nu wens ik jullie een goede start van dit nieuwe seizoen en hopen we op een voorspoedige realisatie van ons nieuwe gebouw.

Milroy

Overvliegen:

Zaterdag 2 Oktober heeft weer het jaarlijkse overvliegen plaats gevonden waarbij kinderen die de oud zijn geworden voor hun speltak, over gaan naar de volgende speltak.

Een evenement dat ieder jaar natuurlijk groots gevierd moet worden maar nog wel is chaotisch georganiseerd wordt. Het overvliegen verloopt dan ook meestal erg onzeker.

Om hier verandering in te brengen en het overvliegen eindelijk eens soepel te laten verlopen, hebben we de hulp in geschakeld van Dr Rubiq. Deze vooraanstaande natuurkundige maakt gebruik van een kubus om onzekerheden weg te nemen en processen 'zekerder' te maken. Zijn theorieën zijn gebaseerd op het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Vanwege patenten en lopende onderzoeken die door de Russische overheid gefinancierd worden kunnen we er niet teveel inhoudelijks over melden.

Het enige dat we mogen melden is dat het een succes was en dat het overvliegen goed is verlopen! Voor een impressie, zie de foto's op de achterzijde van dit KK-tje.

Sponsorloterij

Bent u al lid van de Sponsor loterij, dan kunt u de clubgegevens wijzigen via www.sponsorloterij.nl/clubs/speel mee voor eigen club/omzetten loten (of bellen: 0900-3001400) en deze omzetten ten gunste van de Kameleon Kinheim Scoutinggroep.

van de penningmeester:

HELP! Wie doet er een duitje in het zakje.....?

In januari heeft u van ons een brief gekregen over de contributie, donaties en acties. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, dus dit zijn voor de groepskas vaste inkomsten. Maar we zijn ook afhankelijk van donaties en de bijdragen die wij krijgen van de SponsorBingoLoterij, de Vomar KIKactie en de Jantje Betoncollecte.



De donatie bijdragen zijn tot nu toe helaas erg tegengevallen. We hebben slechts €185 mogen ontvangen. (De donatiebijdrage in 2009 was maar liefst € 702!!).

Ook zijn de inkomsten van de SponsorBingoLoterij minder geworden, omdat veel mensen hun lidmaatschap bij deze organisatie opgezegd hebben.

De inkomsten via de KIK-actie zijn gelukkig gelijk gebleven.

Daarom onze vraag, wie doet er een duit in het zakje.....?

- Bent u nog geen lid van de VomarKIK-actie? Als u boodschappen bij de Vomar doet, wilt u dan een KIK-kaart aanvragen en het nummer hiervan aan mij doorgeven?
- Speelt u nog niet mee met de SponsorBingoLoterij? Via de website www.sponsorbingoloterij.nl kunt u lid worden en uw loten voor onze scoutinggroep aanmelden. Deze organisatie sponsort goede doelen en u kunt leuke prijzen winnen! (Hotelovernachting met diner en ontbijt, een weekend Ponypark Slagharen, of een heerlijke taart)! Een aantal ouders hebben deze leuke prijzen al gewonnen. Deelname is €8,20 per 4 weken, waarvan onze groep €4,10 ontvangt.
- Donaties zijn altijd van harte welkom, groot of klein, alle beetjes helpen. Een vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar onze groepsrekening:
rek.nr. 145 275 655
t.n.v. Scoutinggroep Kameleon Kinheim te Haarlem.

Als alle plannen rondom de nieuwbouw voorspoedig verlopen, dan staat er vóór 1 januari 2011 een nieuw gebouw voor onze groep. Dit gebouw moet nog wel ingericht en gemeubileerd worden (tegels natte ruimte, kasten, stoelen/tafels etc). Ook hiervoor kunnen wij donaties goed gebruiken!

Met vriendelijke groet van de hoopvolle penningmeester,
Liesbeth Draeck-Brand

Wanneer u boodschappen doet bij de Vomar, wilt u dan die Klant-is-Koningkaart gebruiken? Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen steeds op de kaart opgeteld, hiervan wordt 0,5% door de Vomar overgemaakt naar onze scoutinggroep.



Groepsontwikkeling

Scouting Nederland is begonnen aan een pilotproject "groepsontwikkeling", in elke regio gaat één groep met dit project aan de slag om zijn groep te verbeteren. Als de pilot een succes blijkt, zullen in heel Nederland groepen met dit project aan de slag gaan. In de regio Haarlem doet de Kameleon Kinheim aan het pilotproject mee.



Beste ouders,

Onze groep heeft het druk met een (ver)bouwing, maar naast onze gebouwen zullen we dit jaar niet alleen aan de gebouwen werken, maar ook aan onszelf. Vandaar dat we begonnen zijn aan het pilot-project groepsontwikkeling van scouting Nederland en kritisch onze groep tegen het licht willen houden. Het gaat goed met onze groep, we hebben –zij het net aan- voldoende leiding, het aantal jeugdleden zit in de lift en er komt een prachtig nieuw gebouw aan. Het kan echter altijd beter en wellicht zijn er zaken die we als leiding en bestuur niet zien en niet voldoende oppakken.

De groep begint bij haar leden, bij de kinderen en dus ook bij de ouders. Vandaar dat we aan het begin van dit proces om uw/jouw mening zullen vragen in een enquête. De resultaten van de enquête zullen door de leiding en het bestuur van de groep gebruikt worden om te zorgen voor versteviging en verbetering van onze groep. We zullen daarvoor met z'n allen bij elkaar komen, kritisch naar ons zelf kijken, daarbij geholpen door de resultaten van de enquête, plannen voor verbetering maken en daar prioriteiten in stellen.

Uw hulp is dus hard nodig. De enquête wordt eind deze maand per e-mail toegestuurd. We hopen op uw medewerking, want hoe meer respons, hoe representatiever en informatiever de enquête zal zijn.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Jelle de Ruyter
Coördinator Groepsontwikkeling



Bestuursverkiezingen:

Geachte ouders,

Via dit KK'tje willen wij u ervan op de hoogte brengen, dat Anke van der Bor de functie van groepsbegeleidster per 1 januari 2011 zal neerleggen. In de afgelopen vier jaar heeft ze de vereniging met raad en daad bij gestaan, zonder haar zouden we nu niet zo ver gekomen zijn. We bedanken haar dan ook voor het inzet en toewijding.

De functie van groepsbegeleid(st)er is een bestuurs functie binnen de scouting vereniging. Dit betekent dat deze functie vacant komt, welke we graag opgevuld zien worden.

U als ouder kan zich hiervoor ook verkiesbaar stellen.

Lijkt het u leuk om de leiding te ondersteunen bij lastige situaties, onderling of met ouders? En vindt u het interessant om met bestuur en leiding mee te denken over het reilen en zeilen van de vereniging, dan is deze functie wellicht iets voor u.

Mocht u informatie over deze functie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ruut Eldering (groepssecretaris) of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Milroy van der Bor (groepsvoorzitter)



Zaterdag 11 september, 14.00.

Op het terrein van de KK is het drukkend warm en vochtig. Plots klinkt er een felle schreeuw van een vogel door de lucht. Niet veel later gevolgd door een donderend geraas en het geluid van brekende boomtakken. Een klein propellervliegtuig komt dwars door een aantal bomen naar beneden gestort. De brandstof aan boord bleek niet voldoende om de lange vlucht over de jungle in één keer te kunnen maken. Met een smak komt het toestel schuivend tot stilstand op een kleine open plek midden in het grote groene woud. Dan is het doodstil.

“Iedereen oké?” Roept piloot Kaa. Een aantal welpen zijn slechts lichtgewond en kunnen door de rest van de horde weg gehaald worden uit het brandende wrak. “Wat nu?” vraagt één van hen. “Blijven bewegen” zegt een ander, “als we hier blijven kan het vliegtuig ontploffen!” Snel gaan alle welpen in een lange rij op pad. De jungle in...

De hitte is bijna ondraaglijk en het zweet gutst over ieders rug. De welpen zijn nu al een aantal uur op weg door de verstikkend groene jungle. Het is een wirwar van lianen, ondoordringbare struiken en prikkelige planten. “Het is maar goed dat we ons zakmes mee hebben,” zegt Martijn “ anders waren we hier nooit doorheen gekomen.” Plots wordt het groen minder dicht. Maar voordat iedereen er opgelucht over kan zijn blijkt de jungle in tweeën gespleten te zijn door een gigantische woeste rivier. “Dat komt niet mooi uit.” weet Sjoerd uit te brengen terwijl hij achteruit springt om niet in het kolkende water te verdwijnen. Er wordt een nest welpen op pad gestuurd om te kijken of er stroomafwaarts een mogelijkheid is om deze rivier over te steken. Terwijl dit nest weg is overleggen de andere welpen hoe ze het op gaan lossen met eten. Inmiddels hebben een aantal flinke honger gekregen van al dat wandelen. Een paar welpen gaan opzoek naar wat lekkers.

“Slecht nieuws” zegt Maurits “er is verderop alleen een grote waterval” “Zo kunnen we nooit de rivier oversteken” wordt er boos geantwoord. Bijna lijkt er ruzie te ontstaan tot er plots een luide plof te horen

is. Vlak naast Spike en Max is er een kokosnoot op de grond gevallen. “Dat scheelde niet ve...” Baf! Plof! Overall komen ineens kokosnoten vandaan. Alle welpen rennen in paniek rond over de oever van de rivier. “Hahahahahahaha!” klinkt het dan uit de bomen. “Kijk eens wat we gevonden hebben! Kokosnoten!” roepen Lesley en Niels van boven naar de andere welpen. Blij met de vondst hebben de welpen eindelijk genoeg moed bij elkaar geraapt om de rivier over te gaan steken. “Het plan is als volgt” zegt de leiding:

“Iedereen heeft een aantal voorwerpen kunnen redden uit het vliegtuig, hiermee zullen we de rivier over moeten steken” Enthousiast gaan alle welpen aan de slag. Met een bank, kratten en een hoepel beginnen ze per nest aan de oversteek. In het begin is het een beetje zoeken naar de beste aanpak, maar al snel komen ze in de buurt van het midden van de rivier. Plotseling klinkt er hulpgeroep. Er blijkt een welp van een krat afgespoeld te



zijn. Ternauwernood weet hij de kant te bereiken. Overleefd heeft ie het, maar hij moet wel opnieuw aan de gevaarlijke oversteek beginnen. Na nog een aantal gevaarlijke capriolen heeft iedereen de overkant gehaald. Maar omdat er een aantal welpen natte handen hebben na de oversteek is het zaak de verse kokosnoten op een andere manier te vervoeren. "Het is slimmer om ze per tweetal tussen jullie in te klemmen." Is Chil's oplossing. Zo volgt er een soort estafette om de kokosnoten verder door de jungle heen te krijgen.

Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming, ontstaat er op het laatste moment nog onenigheid over het openen van de kokosnoten. "Nee, ik gooi ze op de grond!" roept Bagheera "Niet doen!" Krijst Kaa, terwijl hij een geweer op bagheera richt, die de noten boven zijn hoofd houdt. "Ik zal ze doormidden schieten! Blijf staan!" Gelukkig weten de welpen deze gevaarlijke situatie te sussen. En wordt er besloten om ze met een hamer open te slaan. Hier was iedereen aan toe, een vers beetje kokosmelk en heerlijke kokos om uit de schil te happen. Zo wordt iedere jungle tocht toch een klein feestje. Blij dat iedereen de middag weer overleefd heeft vertrekken de welpen om 16.30 weer naar huis. Tijd voor een volgend avontuur.



Sponsorloterij

Bent u al lid van de Sponsor loterij, dan kunt u de clubgegevens wijzigen via www.sponsorloterij.nl/clubs/speel mee voor eigen club/omzetten loten (of bellen: 0900-3001400) en deze omzetten ten gunste van de Kameleon Kinheim Scoutinggroep.

Bevernieuws:

Hey allemaal,

Dit is helaas het aller- aller- allerlaatste Bevernieuws. Iedereen vliegt over of weg, ook de leiding. Natuurlijk hebben we nog wel leuke dingen gedaan.



Na de vakantie hebben we buiten een soort hut gemaakt en daar lekker geknutseld. Wessel en Jochem hadden bijv. een grote knikkerbaan gemaakt, Zoë een bloem en Natan een kasteel.

De volgende opkomst zijn we naar het Speelkasteel in Hoofddorp geweest. Het duurde even voordat iedereen er was, want de TomTom bracht ons eerst naar een verkeerd adres. Gelukkig had iemand internet op zijn mobiel, zodat we toch aankwamen en andere ouders konden helpen. Het was erg leuk in het kasteel. We hebben tikkertje en verstoppertje gedaan en buiten Piraatje gespeeld op de klimtoestellen.

Daarna kwam onze aller- aller- allerlaatste opkomst. We hebben toen bijna alle feesten van het jaar gevierd. Dus we begonnen met het Paasontbijt met een Paasboompje, daarna gingen we over op Koninginnedag waarbij de Bevers mochten grabbelen. Na Koninginnedag was Halloween aan de beurt. We maakten het helemaal donker boven en probeerden om niet in het schijnsel van de zaklantaarn naar

de overkant te komen. Toen gingen we een lampion maken voor Sint Maarten, natuurlijk met een nepkaarsje erin. Nadat de Bevers Sint Maartenliedjes hadden gezongen, kregen ze wat te drinken.

Daarna was het tijd voor Sinterklaas. De kinderen hadden een cadeautje in een zak en moesten via een parcours naar de overkant lopen. Het cadeautje werd in de "schoorsteen" gegoid.

Als laatste was Kerst aan de beurt. Natuurlijk gingen we een Kerstboom optuigen en Kerstliedjes zingen. Om 11:45u kwamen de ouders, want om 12:00u gingen we aftellen voor

Oud & Nieuw. Eerst zongen we nog een verjaardagsliedje om zo alle verjaardagen te vieren. Precies om 12:00u werd de champagne ontkurkt en gingen we proosten op onze laatste Beveropkomst en op het nieuwe seizoen.

Ik wil hierbij ook alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne 14 jaar waarin ik Beverleiding ben geweest. Ik heb het altijd met plezier gedaan en ik genoot ook van de reactie van de kinderen. Verder wil ik alle leiding en bestuur bedanken. Vooral het bronzen Waarderingsteken kwam erg onverwacht en werd zeer gewaardeerd.

Natuurlijk verdwijn ik niet helemaal van de groep. Wanneer er ergens een extra hand nodig is tijdens een opkomst of een feest, ben ik er.

Ik wens Zoë veel plezier bij de meisjeswelpen, Wessel en Natan bij de Welpen en Jochem en Koen bij hun nieuwe scoutinggroep. En als laatste Indira, Noemi en Rafiki veel plezier bij de Scouts.

Liefs, Tasia



Beste iedereen,



De afgelopen weken zijn er flinke beslissingen genomen rondom het kabouterleidingteam.

Krap heeft met kamp aangegeven te stoppen met leiding zijn na 4 jaren trouwe dienst. Op 18 februari hebben wij afscheid van haar genomen en heeft zij getrakteerd op heerlijke slagroom soesjes en yogiyogi. In deze opkomst hebben wij, Vessa en Wiwo, ook aangegeven te gaan stoppen. Wij zullen in januari afscheid nemen van onze leuke groep kabouters. Tot die tijd zullen Vessa en ik nog enkele keren aanwezig zijn bij de opkomsten.



Je zou bijna denken: Wie blijft er dan wel? Nou, wij hebben al ruim een half jaar twee geweldige dames in ons team, Krissa en Drinske. Zij zullen sowieso blijven om met onze lieve meiden leuke opkomsten te maken. Maar wie komt er dan nog meer bij? Onze 'oude' vertrouwde Woepsie! Zij heeft 3 jaar geleden al de kabouters gedraaid maar heeft een overstap gemaakt naar de welpen. Toch komt ze weer terug bij de kabouters omdat ze die eigenlijk niet kan missen! Toch Woepsie?



Hopelijk bent u nu helemaal op de hoogte. U als kabouterouder kunt dus voortaan Woepsie benaderen voor vragen want zij zal van nu af aan de hoofdleiding zijn bij de kabouters.



En daarnaast om al een tipje van de sluier op te lichten... Het nieuwe kabouterleiding-team zal voortaan niet meer in Bambilie draaien. Maar waar dan wel...?

Met vriendelijke groet,
Wiwo!



Abbinks in overvloed bij de scouts
Een interview met Evelien, Robbert en Sjoerd van de scouts

Hebben jullie een beetje zin in het nieuwe seizoen?

Robbert en Sjoerd: "Ja, heel erg!"

Evelien: "Eh..."

Sjoerd: "Ik ben wel heel erg benieuwd. Dit wordt m'n eerste jaar bij de scouts."

Zijn er dingen die jullie vorig jaar hebben gedaan, die je dit jaar weer wil doen?

Evelien en Robbert: "Nou, spionnenkamp was heel erg leuk. Een leuk weekendje waar we gingen hiken met verschillende vervoersmiddelen. Dus naast lopen gingen we ook met de fiets, bus, trein en boot. Dat was echt heel leuk."

Sjoerd: Bij de welpen vond ik het wel lachen om een vlot te maken. Ik hoop dat we dat met de scouts ook een keer gaan doen. Wat we ook wel eens bij de welpen gedaan hadden, was een grote schommel maken van allerlei pionierspalen. Deze twee dingen zou ik graag ook bij de scouts dit jaar willen doen."

Jullie zitten met z'n drieën bij de scouts, weliswaar in verschillende patrouilles, maar is er kans dat het soms aankomt op ruzie?

Evelien en Robbert: "Op zich maken we niet veel ruzie thuis, maar we hebben vorig jaar wel een meningsverschil gehad en toen maakten we een beetje ruzie. Maar meer is het ook niet."

Sjoerd: "Er is pas een grote ruzie als we met z'n drieën zijn, maar dat komt bijna niet voor."

Vonden jullie het kamp in Goor een beetje leuk?

Robbert en Sjoerd: "Ja! Heel erg."

Evelien: "Eh..." (een tijdje later:) "Ik vond het thema niet zo leuk, maar het was verder wel heel gezellig."

Sjoerd: "Nou kijk, het was soms een beetje chaotisch. Dan was er wel leiding en dan weer niet. Dat was een beetje raar. En soms was er helemaal niemand meer over, maar wel heel veel piraten. Dat klopt toch niet?"

Wat moet er dan anders bij het volgende zomerkamp?

Robbert: "Nou, we willen niet aan zo'n weg zitten. Liever een beetje onbewoonbaar in het bos. Maar niet aan een autoweg zoals in Goor."

Evelien: "Nou, het moet wel een beetje bewoonbaar zijn hoor."

Sjoerd: "Misschien ook een ander thema. Bijvoorbeeld scouting of Bekende Nederlanders kamp."

Maar wat was op kamp nou echt heel erg leuk?

Sjoerd: "Hellendoorn! Dat was echt super."

Robbert: "Ik vond de hike wel leuk. Niet vanwege de regen, maar vanwege de gele lucht en de Witte Wieven in het bos."

Sjoerd: "En de paarse bliksem."

Robbert: "Wat? Dat kwam zeker door de gele lucht."



Kort nieuws:

Brainstormen geblazen

Als eerste opkomst van het nieuwe seizoen hebben de scouts hun hele planning al in kaart gebracht. Na lang brainstormen zijn er veel ideeën boven tafel gekomen over wat ze allemaal willen doen in het volgende seizoen. Het gevolg was dat de scouts het grootste deel van hun seizoen al gepland hebben! Een veel besproken onderwerp is bijvoorbeeld koken op een kampvuur. De scouts blijven hier verder nog een beetje vaag in, maar ze hebben daarnaast ook het idee om eigen oventjes te gaan bouwen en daarna nuttig te gebruiken. Gaan jullie dan pizza's maken?

Puzzel:

Vragen:

1. Een oriënteerinstrument dat je op scouting vaak gebruikt.
2. Wiens spullen hadden de welpen verwisseld tussen de tenten op groepskamp?
3. De oprichter van scouting.
4. Een groep met alleen maar meisjes.
5. Waar waren de explorers op kamp dit jaar?
6. De kleur van de scoutsblouse
7. Nieuwe naam van het stenen gebouw
8. De plaats waar het groepskamp plaatsvond.

Welk woord komt er uit?



Hebben jullie dat ook wel eens? Vrienden vragen aan je wat je hobby's zijn. Ik vertel dan bijvoorbeeld dat ik aan atletiek, badminton en scouting doe. Bij het woord scouting kijken ze je altijd raar aan. De volgende en ook logische vraag daarna is natuurlijk: "Wat doe je dan allemaal op scouting?" Tja, wat geef je dan voor antwoord?

Mensen hebben een verkeerd beeld van scouting. Je kan de gedachten van iedereen gewoon lezen wat er allemaal in ze opkomt bij het woord 'scouting.' Men denkt dat we heel erg primitief bezig zijn en onze tijd verdoen met alleen maar knopen leggen! Daarnaast denken mensen ook dat ze ons nog padvindders kunnen noemen. Hallo! We hebben net zoals jullie ook Google Earth! Paden hoeven we niet meer te vinden, die zijn er al.

Kortom, er is naar mijn mening veel mis met imago en het beeld van scouting onder het 'gewone volk.' Scouting Nederland heeft geprobeerd scouting wat internationaler en moderner te laten maken door

het wat anders te laten klinken. Zo krijgen alle speltakken een andere naam met een wat Engels tintje. Toen ik de enquête van Scouting Nederland ging invullen over die nieuwe namen, heb ik gezegd dat ik de nieuwe waardeloos vind en dat we de gouden ouden moeten houden. Gewoon bevers, kabouters, welpen en scouts. Blijkbaar vond de rest van Nederland het anders, want Scouting Nederland gaat ze op dit moment invoeren.

Hoe kunnen we dan scouting wat moderner maken? Laat zien wat we allemaal doen. Zoals ik hierboven al zei, de mensen hebben een heel ander beeld van scouting van nu. Dat is volgens mij de makke. Menigeen heeft al verteld dat we inderdaad niet meer die knopen legende kids zijn. Eerste Kamer lid Puffers heeft ook een weekje gedraaid met de scouting op de JubJam en daar een artikel over geschreven in de Volkskrant. Hierin vertelde hij ook dat scouting anders is dan men zich voorstelt. Puffers stond er zelf ook heel erg perplex van. Daarnaast zei hij ook dat de politiek kan leren van de scouts. De manier waarop de scouts omgaan met elkaar, ongeacht geslacht, ras of nationaliteit, is een voorbeeld voor de democratie. Dit zei Puffers met letterlijke woorden. Kortom: we geven het goede voorbeeld aan de rest van Nederland.

Kort nieuws:

Filmrelease

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. We zijn met z'n alle op kamp geweest en de gehele groeps heeft het er prima gehad. Veel mensen hebben uitgebreid foto's gemaakt. Maar plaatje voor plaatje zo achter mekaar op je computer kijken, is ook wel een beetje saai. Daar is Vincent wat aan gaan doen. Hij heeft in de zomervakantie alle foto's bekeken en geselecteerd. Daarvan heeft hij een aantal filmpjes gemaakt. Zo heb je een film van de bevers, welpen, kabouters, scouts en nog veel meer. Op een leuke manier worden de meeste foto's in korte filmpjes weergegeven. Daarnaast heeft Vincent hier en daar ook wat gefilmd en daar ook mooie filmpjes van gemaakt. Alle filmpjes zijn nu te zien op Youtube en de zomerkampsite. Kijk zelf maar even en houd de site goed in de gaten, want er komen nog twee filmpjes van het groepskamp aan die niet op Youtube mochten, maar dat houdt ons niet tegen de filmpjes op de site te zetten. En het is zeker het kijken waard, want één van de filmpjes gaat over hoe de welpen alle spullen van de scouts uit hun tenten halen. Je krijgt er de slappe lach van!

Gala succes

Op 3 september is geschiedenis geschreven. Nog nooit stond een explo-opkomst in het teken van een gala. Iedereen kwam in pak of in jurk naar het stenen gebouw toe. Daar was namelijk de uitreiking van de Gouden Tijgers. De uitreiking werd dit jaar voor het eerst gehouden. Het idee kwam op toen de

explorers in mei hun derde film van het seizoen maakten. Explo's dachten daarna aan veel roem en populariteit. Een soort Oscaruitreiking leek ze dan ook een goed idee. En die vond inderdaad plaats op die derde dag van september. Elke explo is naar huis gegaan met een Gouden Tijger. Een geslaagde avond die vooral

heel gezellig was. De explo's hebben heel erg veel zin om nieuwe films te gaan maken in het komende en nieuwe seizoen. Er moet volgens de acteurs en tevens ook fans een vervolg komen op The Mysterious Statue. Vincent heeft er in ieder geval zin in en zal zeker een goed plot en een goede film weer maken.

Explonieuws:



KANDERSTEG INTERNATIONAL SCOUT CENTRE

Overvliegen:



Spelregels Leidingbord

5 Chil (Sarah)

Vrolijk, spontaan en erg origineel. Dat is Chil. Altijd weet ze wel leuke opkomsten te bedenken voor jong en oud, voor kabouters en welpen. Ja ja, beide speltakken heeft ze wel eens geleid en ze doet het met alle plezier nog een seizoen. Dus, op naar de volgende opkomst! **Gooi nog een keer.**

7 Proekz (Andrea)

Proekz zit al een tijdje bij de scouts als leiding. In die jaartjes heeft ze iedereen wel weten te verrassen met leuke opkomsten, die soms spontaan uit het niets in haar hoofd opkwamen. Verder heeft Proekz een goed oog voor andere en kan problemen goed inschatten en oplossen. Gelukkig hoeft dat niet vaak te gebeuren, dus kan ze haar tijd fijn besteden aan het brainstormen van nieuwe opkomsten en spellen. Doe mee! **Sla een beurt over.**

11 Mang (Bastiaan)

Mang zit al zo'n lange tijd bij de welpen. Hij heeft welpen zien komen en gaan in die jaartjes, maar het verveeld blijkbaar niet, want ook dit seizoen is Mang er gewoon weer bij. Een groot voorbeeld voor andere leiding is hij dan ook zeker. Niet alleen vanwege het respect dat hij al zo lang bij dezelfde speltak is gebleven, maar ook omdat Mang gewoon een kei is in wat hij doet en kan, en dat is naast dikke pret maken, ook het begeleiden van welpen. **Ga naar vakje 16.**

15 Messoea (Marcella)

Leuke spontane meid die al heel wat jaartjes erop heeft zitten bij de groep. Ze begon als een klein schattig bevertje en is nu een vrolijke explo. Maar sinds vorig jaar is Messoea ook actief als kaboutersleiding, wat ze natuurlijk met alle plezier doet. Toch is ze af en toe nog twijfelachtig in haar oordeel. **Sla een beurt over.**

17 Rafiki (Rana)

Rafiki heeft een mooi jaartje volbracht bij de bevers. Naast het exploleven op de vrijdagavond weet ze de ochtend erna zich over haar moeheid heen te zetten en een leuke opkomst te maken voor de bevers. Rafiki gaat dit jaar ook meedraaien bij de scouts. De ervaring heeft ze in ieder geval wel. Haar gave om rust en goede orde te houden in een groep kan bij de scouts af en toe goed van pas komen. En drijf vooral niet de spot met haar, want ze staat stevig in haar schoenen. **Ga terug naar vakje 12.**

20 Sappol (John Paul)

Een van de grootste officials binnen de groep die in de loop der tijd is opgeklommen tot leiding bij de scouts en het uitermate goed doet. Samen met Proekz bedenkt Sappol altijd wel een leuke, grappige of spannende opkomst die bij de scouts in de smaak valt. Ook de scoutsweekenden liegen er niet om dat Sappol alles goed op orde heeft en altijd wel wijze woorden op zak heeft. **Sla een beurt over.**

22 Ikkie (Nikkie)

Zus van ...? Ook dat klopt. Nikkie was kabouterleiding samen met Simone en ook zij nam een tussenstop van een paar jaar. Vorig jaar als kookstaf mee met het welpen/scoutskamp. Nu is ze weer terug op het nest, het welpennest wel te verstaan. De jongens zijn een leuke uitdaging voor haar. Originele ideeën en gekke spelletjes, niets is te gek. Nikkie zorgt dat de welpen iedere zaterdag een leuke gevarieerde opkomst hebben. **Sla een beurt over**

23 Simone

Na wat jaartjes als kabouterleiding dacht Simone dat het wel even klaar was met de scouting. Toch vroeg Jelle haar om als begeleider bij de explo's te komen en met succes. Simone is altijd wel enthousiast over de opkomsten van haar explo's. Daar doet ze dan ook actief in mee waardoor de vrijdagavond altijd een leuk festijn is. Simone kan zelf ook heel goed opkomsten maken. Samen met Bas heeft ze vorig jaar de OV-opkomst gemaakt. Een spannend spel wat bij de explo's zeer goed beviel. **Dobbel nog een keer.**

25 Bagheera (Tom)

Bagheera heeft het er maar druk mee. De welpen, de stam, op school toneelstukken opvoeren, enzovoort, enzovoort. Gelukkig staat het woord 'stress' niet in het woordenboek van Bagheera. Bagheera is een goede leiding die de welpen altijd wel enthousiast en actief weet te maken voor een willekeurig spel. Britse bulldogs, blikkie trap. Het maakt allemaal niet uit, zolang Bagheera er maar zelf ook van geniet. **Ga drie plaatsen vooruit.**

27 Wiwo (Lieske)

Ze stopt weliswaar na dit seizoen, maar Wiwo heeft de kabouters goed geleid en dat gaat ze dit jaar nog zeker doen. Dat kan ook wel als je uit zo'n grote scoutingfamilie komt. Altijd heeft ze een mooi programma voor de kabouters gemaakt waar ze mooi een hele opkomst zoet mee zijn. De originaliteit is dan ook een sterk punt van Wiwo, maar toch soms streng in haar oordeel. **Ga terug naar start.**

30 Kaa (Jelle)

Kaa doet het goed bij de groep. Hij vond het wel jammer dat hij moest stoppen als explo in 2009, maar hij heeft het ook heel leuk bij de welpen. Hij heeft de touwtjes daar goed in handen en alles gaat zo z'n gangetje. Het leuke van Kaa is dat je hem altijd enthousiast kan maken voor een autoritje, met hem natuurlijk achter het stuur. Bijvoorbeeld naar het kampterrein toe, maar dan moet je niet je lichten aan laten staan, want anders start de auto niet meer. **Sla een beurt over.**

31 Vessa (Renske)

Ook Renske stopt na dit jaar als leiding bij de kabouters. Maar niet getreurd, want ze gaat zich alles op alles volledig inzetten om elke keer weer klaar te staan voor de kabouters. Men kan dus nog genieten van Vessa spontaniteit en vrolijke lach. En bij een klein probleempje geeft Vessa je een klein duwtje in de goede richting om daarna het goede pad weer terug te vinden. **Dobbel nog een keer.**

34 Bas

Bas heeft al een hele lange loopbaan bij de scouting. Een aantal jaartjes terug was hij nog scoutsleiding. Toen ging hij er even tussenuit naar Israël toe. Toen hij terugkwam, was hij erg gewild bij diverse speltakken, maar Bas koos toch voor de explo's. Ook hij komt met leuke ideeën, maar Bas zorgt ook voor de nodige gezelligheid. **Terug naar vakje 29.**

36 Indira (Rianne)

Heeft een aantal jaar bevers gedraaid en maakt nu de overstap naar de scouts. Geen probleem als je hele familie met de groep te maken heeft. En met haar fantasie en creatieve ideeën zal ze bij het scoutsteam op haar plek zijn. In ieder geval op de zaterdagochtend. 's Middags is voor andere bezigheden! **Sla een beurt over**

41 Joey

Broertje van....? Inderdaad. En hij heeft er nog twee, maar dat maakt helemaal niet uit, want allemaal hebben ze wat identieks. Zo ook Joey, die na het groepskamp in Goor besloot om de scoutsleiding te ondersteunen. Nog weinig ervaring heeft hij daarmee, maar Joey is een snelle leerling en de kennis over scouting zit goed in z'n hoofd geprent. Men kan Joey gerust een 'überscout' noemen. **Dobbel nog een keer.**

43 Raksha (Maaïke)

Zusje van....? Ja dat klopt. Als te jong bevertje begonnen, kabouter en scout geweest en gestopt toen ze te oud werd voor de scouts. Vorig jaar als kabouterleiding weer terug in de groep gekomen. Dit seizoen stappen ze met zijn allen over naar de jungle om met een nieuw leidingteam een "nieuwe" speltak te beginnen. **Ga naar vakje 64.**

47 Noemi (Lisa)

Familie van...? Ook dat klopt, maar toch doet Noemi wat anders. Namelijk heeft ze met alle plezier en creativiteit geholpen bij de bevers als leiding. Dat ging haar goed af. Helaas zijn de bevers dermate klein geworden, dat ze daarnaast is gevraagd om bij de scouts ondersteuning te bieden. Maar dat gaat helemaal goed komen. Naast nog altijd nog een vrolijk explo zijn, is Noemi met haar originaliteit en acteertalenten er klaar voor om in een ieder geval een jaartje bij de scouts te zijn. **Ga terug naar vakje 35.**