



Mei 2011

Kameleon Kinheim -tje

Scoutinggroep Kameleon Kinheim - Verspronkweg 201b - Haarlem

Scouting Kameleon Kinheim

van de voorzitter:

In dit nummer:

Van de voorzitter	blz. 1
Telefoonnummers	blz. 1
Marala's	blz. 3
Welpennieuws	blz. 4
Nieuwe junglekaart	blz. 5
Scoutsnieuws	blz. 6
Dawnhike 2011	blz. 7
Explorernieuws	blz. 8
Test jouw kennis	blz. 8
Foto's	blz. 10



Het is zover, ons nieuwe gebouw staat en we maken er al veelvuldig gebruik van. Ook onze huurder - Skos buitenschoolse opvang - is zijn activiteiten opgestart. Nu moet het alleen nog als scouting gaan voelen en een aantal klussen aangepakt worden om het echt ons gebouw te maken.

Bovendien gaan we door met onze andere uitdaging, de renovatie van het stenen gebouw en de buiten ruimte met een nieuwe kampvuurkuil.

En naast deze uitdagingen draaien de speltakken op volle toeren en zijn de voorbereidingen voor het zomerkamp in volle gang.

De ouderavond die we een paar weken geleden gehouden hebben, had een ruime opkomst. Het deed ons goed om te zien dat ouders zich betrokken voelen bij dat wat er in de groep gebeurt.

We hebben deze avond een paar aanmeldingen gekregen van ouders die iets voor de groep willen betekenen, zoals klussen of de leiding bijstaan.

We zijn hier heel erg blij mee en hopen dat er meer ouders zijn die ons zelf willen helpen of iemand kennen die ons wil helpen.

De grootste prioriteit is hierbij het zoeken naar leiding voor de Marala's (voorheen kabouters) en voor het wederom opstarten van een bever groep.

Omdat dit het laatste KKTje voor de zomer is wens ik iedereen een geweldig zomerkamp. Zelf zal ik te vinden zijn op de Haarlem Jamborette. Wellicht dat we elkaar op de open dag van dit geweldige scoutingevenement kunnen begroeten.

Met vriendelijk groet.

Milroy van der Bor
groepsvoorzitter



Telefoonnummers:

Marala Horde:
Raksha06-15362499

Welpen Horde:
Mang06-27515949

Scouts:
Proekz06-17292775

Explo's:
Bas 06-43723882

Stam:
Bastiaan 06-27515949

Prÿjsvraag:

Ons 'oude' gebouw wordt nog steeds de nieuwbouw genoemd en de nieuwbouw de nieuwe nieuwbouw. Dat moet anders! Verzin een naam voor een of beide gebouwen. Licht je keuze kort toe in een alinea. Iedereen kan meedoen en je kan zo vaak meedoen als je wil. Stop je idee in de kopijbus of stuur het naar: prijsvraag@kameleonkinheim.nl Vergeet niet je naam en gegevens erbij te vermelden. Wordt jouw naam gekozen, dan win je een scoutshop-cadeaubon en wordt jouw naam eeuwig gebruikt om onze gebouwen aan te duiden!



Marala Horde

Hallo allemaal,

Dit seizoen zijn we van start gegaan met een heel nieuw leidingteam. Met z'n drieën hebben wij de stap gezet om met de welpen naar de jungle te gaan. De welpen 2.0 hebben nu ook een echte naam. Voortaan heten wij de Maralals. Hiernaast stelt Marala zich voor.

De Marala's beleven allerlei avonturen in de jungle, samen met Raksha, Shada, Rikki Tikki Taavi en vele andere dieren.

Zo hebben de Marala's van 14/15 mei een weekend op het clubhuis gehad, wat afgesloten werd met een toneelstuk voor ouders, over hoe de kabouters Marala's geworden zijn. Ook zijn er ondertussen alweer vier nieuwe Marala's geïnstalleerd en is Andrea geïnstalleerd als Shada.

En omdat we zulke leuke opkomsten hebben zijn er alweer drie nieuwe meisjes die komen kijken! Geweldig...

Op de website kun je het hele jungle verhaal vinden en alle bewoners stellen zich daar voor.

Groeten van de Marala leiding,
Raksha, Shada en Rikki Tikki Taavi.

Marala

Mijn naam is Marala en ik woon bij de Talaab poel. Malchi woont daar ook. Dat is gezellig, want hij is een van mijn beste vrienden. Mijn andere beste vriend is Jacala. Spelen met de andere flamingo's vind ik erg leuk. Samen met hen vang ik ook visjes om op te eten. De roze kleur van mijn veren is zo mooi, dat roze mijn lievelingskleur is. Ik kan heel erg goed op een poot staan, maar als ik later groot ben wil ik nog veel langer op een poot kunnen staan.



Welpennieuws:

Welpen in de Jungle



De jungle is een enorm groot en ruig terrein, met bomen van vijftig meter hoog, giftige slangen in elke struik en voor elke boomstronk die in het water drijft is het oppassen, want wie zegt dat dat geen hongerige krokodil is? In de jungle overleeft alleen de sterkste, snelste en slimste.

Daarom kan het geen kwaad om om de zoveel tijd eens een expeditie naar de jungle te maken om bij te leren hoe je daar in leven blijft. En dat is precies wat de welpen gedurende vier opkomsten gedaan hebben. Voor de welpen is het meeste natuurlijk al gesneden koek, dus wij kunnen het gelukkig

vooral houden op lol maken. Op onze eerste dag in de jungle hebben de welpen geleerd hoe je de verschillende jungledieren kunt herkennen door ze te proberen te tekenen terwijl de andere welpen raden welk dier het is. Baloe zou deze dag ook even langskomen om gezellig een potje Baloebal te spelen. Baloe heeft het die dag te druk met honing eten, maar gelukkig kan hij ons wel een oud bijennest cadeau doen waar hij alle honing al uit heeft gelikt. Dat blijkt voor ons een prima bal!

Op de tweede dag in de jungle hebben de welpen met zijn allen een mini-jungle (die toch best groot was!)



gebouwd. Iedere welp heeft iets bijgedragen aan deze jungle, van riviertjes tot wilde dieren tot grote woudreuzen. De leiders van de jungle-expeditie hebben een mooi stukje film laten zien: Bear Grylls, een bekende survival-expert van TV, laat ons zien hoe smakelijk zelf gevangen dieren kunnen zijn. Zeg nou zelf, kreeftenhersenen zijn natuurlijk verrukkelijk, en wie zegt er nou nee tegen een moddervette sappige larve, vers uit een rotte boomstronk geplukt? Het spreekt vanzelf dat de welpen behoorlijk honger krijgen van deze smakelijke insecten die door meneer Grylls naar binnen worden gewerkt. Gelukkig heeft de leiding daaraan gedacht

en een doos sprinkhanen meegenomen. Hoewel deze van zichzelf al goed smaken, heeft de leiding de achterlijfjes in gesmolten chocola gedoopt. De sprinkhanen zijn binnen een oogwenk allemaal verorberd.

Op de derde dag in de jungle hebben de welpen een potje Kaa-hockey gespeeld. Kaa-hockey is niet zo moeilijk: het gaat gewoon hetzelfde als Dweilhockey, waarbij de dweil is vervangen door een uit een bekende blauw-gele woongigant afkomstige Kaa (die we vanwege zijn Zweedse afkomst Kå hebben gedoopt). De arme Kå wordt flink toegetakeld door de welpen in de drang om te scoren, maar hij heeft het overleefd en is nu te bewonderen op het clubhuis. Tijdens deze opkomst is ook een toetsje gemaakt waarop wordt gekeken wat de welpen tot nu toe hebben opgestoken over de jungle. Heel wat, zo blijkt, want iedere welp slaagt voor dit toetsje, hoewel sommigen met hakken over de sloot. Het is duidelijk, de welpen waren zijn toe aan hun laatste grote uitdaging: het bouwen van een schuilplaats in de jungle.

Hiervoor zijn we de laatste van de vier opkomsten naar een groot meer aan de andere kant van de jungle gegaan: het Wed. Hiervan weten we dat er alleen piranha's voorkomen en geen krokodillen, dus zou de schade hopelijk beperkt blijven tot afgebeten tenen. In de duinen rondom het meer krioelt het van de hagedissen en muskieten, maar daar zijn de welpen inmiddels wel tegen opgewassen.

Aan het einde van de dag zijn er een aantal indrukwekkende hutten uit de grond verrezen. Eentje daarvan is een van een mooie voordeur voorziene uitgegraven duin, een tweede is een plateau hoog in de boom en weer een ander.. tsja, dat weten we nog niet helemaal, maar we houden het erop dat die zó goed gecamoufleerd is dat zelfs de welpen hem niet meer terug kunnen vinden.

Na het harde werken is het lekker om even af te koelen in het meer, al dan niet met je zwembroek aan ('mijn onderbroek is nu alweer droog door de zon!). Niet te lang natuurlijk, want door dat gespatter loop je kans de piranha's te lokken.

Mocht iemand ooit nog eens onverhoopt in de jungle belanden in het gezelschap van een welp van de Kameleon Kinheim: geen zorgen. De welp haalt je er wel weer vandaan. Je herkent deze welpen aan het Jungle-insigne dat zij binnenkort op hun blouse gaan dragen zodra deze zijn uitgedeeld en door moeder (of vader) op het uniform zijn genaaid. Want hoewel tijgers, slangen en piranha's geen partij meer zijn voor de welpen, insignes op je uniform zetten vergt hele andere vaardigheden. Zou daar een insigne voor zijn trouwens?

Groeten van de Jungle-expeditieleiders annex Welpenleiding!

Nieuwe junglekaart



Scouts nieuws:

Naar aanleiding van de film Karate Kid, die we twee weken van te voren hadden gezien, de scouts een leuk weekend en een heel leuk thema: 簀の目紙を偵察してください(Karate scouts).



We stonden dit keer wat verder naar achter op het Naaldenveld zodat het heel lang duurde voordat we er waren. Toen we de tent hadden opgezet, gingen we een spel doen en kregen de APL's en de PL's uitleg over het kamp. Daarna was het tijd om te gaan slapen. Nou ja, als je kon slapen tenminste want in de eerste nacht was het ijskoud en iedereen zei 's ochtends dat het heel koud was geweest. De APL en PL van de Mongoes hoorden midden in de nacht herten en de volgende dag waren er herten heel dicht bij de tenten van de Mongoes en de Kiwi's.

De volgende ochtend moesten we snel gaan ontbijten. Dit deden we op de grond want we hadden nog geen keuken gebouwd. Na het eten moesten we snel palen halen aan het begin van het Naaldenveld om de keuken op te bouwen. Helaas waren er geen karren meer en moesten we alle palen slepen naar het terrein waar we stonden. Na afloop van het palen slepen had iedereen rode plekken en splinters in de armen. De driepoot van de Mongoes was ook nog omgevallen!

De keuken opzetten ging snel waarna we aan de hike mochten beginnen.

Dit keer had de leiding een korte hike in elkaar gezet maar toch waren we er lang mee bezig. De Mongoes waren bij het eerste kruispunt al verdwaald. De leiding had de hele hike in thema gedaan en dat vond ik heel leuk! Er waren afbeeldingen van karate mensen op papier. De richting waarin zij schopten gaf aan welke kant wij op moesten. Echt zo leuk gedaan!! Volgens mij vonden de meeste mensen het ook heel leuk. Helaas waren we heel laat terug zodat we de helft van het programma niet konden doen.

's Avonds gingen we zelfs in het thema eten. Noodles met cornedbeef waar een paar mensen sneeën in de handen van kregen (van het blik van de cornedbeef). Daarna gingen we sporten met Joey als leider. Ikzelf heb daar veel spieren van gekregen. Ook kwamen er mensen die ons echt karate gingen leren. Dat vond ik zo grappig en ik heb het er elke dag nog over met mijn broertjes. Over welke houdingen je moet hebben als je je moet verdedigen en hoe je moet schoppen en hoe je vuistslagen moet tegen houden. En het leuke was: iedereen deed mee!

's Avonds of te wel 's nachts was er een bonte avond. Het eerste stukje was met Annabelle en Janneke. Zij kwamen op met Annabelle in een kar en Janneke die de kar trok. Ze waren een soort quiz aan het spelen maar dan met grapjes. Daarna gingen Annabelle en Sara een dans doen. Toen gingen heel onverwachts de Leeuwen meedansen en toen ook de Mongoes en de Tijgers. Dat gaf een heel leuk effect. Daarna gingen de Leeuwen het moordspel doen. Er kwamen hele rare dingen uit.

Toen gingen de Mongoes een spel doen met allerlei opdrachten die de groepjes moesten uitvoeren. Helaas stopten heel veel mensen daarmee. Daarna was er een toneelstuk over vriendschap en vrienden dat een beetje door ons, waaronder ikzelf, was geïmproviseerd. Toen gingen de Tijgers nog een verhaal vertellen en de Kiwi's ook. Daarna was het al tijd om te gaan slapen.

De volgende dag moesten we alles alweer afbreken, inpakken en naar het begin van het Naaldenveld brengen. Nu waren er wel karren maar sommige mensen deden het ook zonder kar. Helaas was daarna het leuke weekend voorbij.

Leiding: bedankt voor het superleuke weekend en het hele leuke thema!!
Evelien Abbink (PL van de Mongoes)

Wanneer u boodschappen doet bij de Vomar, wilt u dan die Klant-is-Koningkaart gebruiken? Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen steeds op de kaart opgeteld, hiervan wordt 0,5% door de Vomar overgemaakt naar onze scoutinggroep.



Dawnhike 2011

Het is al weer bijna Hemelvaartsdag, dus wordt het weer tijd om dauw te gaan vertrappen, ofwel dauwtrappen zoals dat ook wel heet.

De explorers organiseren dit oud-Hollandsch evenement al enkele jaren. Aangezien de explorers veruit de meest internationalistische en kosmopolitische speltak zijn, noemen zij dit evenement : "Dawnhiken"

Omdat dit al weer de 14^{de} editie is, besloten de explorers eens opzoek te gaan naar de oorsprong van deze activiteit. Dit bleek niet makkelijk.

Mensen stonden om 3 uur 's nachts op en wandelden met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel een magische en genezende werking zou uitgaan. Het zou onder andere ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het een prima middel tegen zomersproeten zijn.

Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op Hemelvaartsmorgen plaatsvond. Deze herinnerde aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg. In de negentiende eeuw trokken Amsterdammers in alle vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het genot van koek, rozijnen, krakelingen, vijgen en een 'cruycxken goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de mis bij te wonen.

In Salland, Twente en Drenthe trokken vooral jongeren er midden in de nacht per fiets op uit. Over het algemeen namen de jeugdige fietsers niet alleen eten, maar vooral ook drinken mee. Volgens de Overijsselse Almanak van 1836 behoorde het meenemen van de jenever – en/of brandewijnfles tot de gewoonte.

Het is een restant van een oeroud voorjaarsritueel, dat enigerlei vruchtbaarheid dient te bevorderen. Net als het liedje 'Meiregen maakt dat ik groter wordt' slaat het op de groeikracht en andere heilbrengende effecten van puur natuurwater in de lente.

Bij onze groep gaat het er uiteraard anders aan toe. Geen 'cruycxken goed nats' of brandewijn, maar een stevige wandeling van 10 km en vervolgens een uitgebreide brunch.

U bent ook van harte welkom om deel uit te maken van deze traditie, om op een mooie zonnige en vrije donderdagochtend een wandeling door de duinen te maken en daarna te genieten van een uitgebreide **brunch** op het clubhuis.

Deelname aan dit evenement is niet alleen leuk, uitdagend en gezond, maar bovendien sponsort u de expeditie van de explorers naar Italië. Naast leden van onze groep zijn bij de Dawnhike ouders, opa's, oma's, broers, zussen en andere enthousiaste dauwtrappers van harte welkom!

Start tijd: **7:00 op het clubhuis**
Kosten: **€2,50 p.p**
Paklijst: **- Bord, mok en bestek**
- Goede wandelschoenen
- Fiets
Bij slecht weer:
- Regenpak/paraplu
Aanmelden: **per email zie bijlage.**

Tot donderdagochtend **2 juni!**
De explorers

Aanmelden!

Stuur een e-mail naar
explorers@kameleonkinheim.nl
met daarin de volgende gegevens:

- Naam zoon/dochter die mee loopt en bij welke speltak hij/zij zit.
- Aantal personen wat in totaal mee komt.

Bedenk dat...

- De totale afstand van de tocht ongeveer 10 kilometer is, wat voor bevers een heftige afstand kan zijn.
- Aanmelden kan tot dinsdagochtend 31 mei om 10:00.
- Eenmaal aangemeld moet je voor het totaal aantal in de mail opgegeven personen betalen, ongeacht of ze komen opdagen of niet. Afmelden kan kosteloos voor de deadline (zie hierboven).



2011

Wie is de Mol weekend

Van vrijdag 22 april naar zaterdag 23 april vond op in Haarlem en omstreken het Wie is de Mol weekend van de explorers van de Kameleon Kinheim plaats. Alle explo's waren aanwezig en waren natuurlijk heel erg benieuwd wie de verrader in hun midden was. Deze Mol is al sinds maart ingelicht en wist al alles van wat er op het programma stond. De elf explorers kregen dat weekend vier grote opdrachten om zo zoveel mogelijk geld te verdienen. Echter was er één iemand die in het geheim de boel aan het saboteren was. Niemand weet precies wie het is. Het enige dat ze weten, is dat deze persoon de Mol heet.

De Mol kreeg een grote uitdaging dit weekend door zijn identiteit zoveel mogelijk geheim te houden en toch de opdrachten op losse schroeven te zetten. Het eerste spel begon op vrijdagavond met het maken van het avondeten. Dit avondeten werd beoordeeld door een jury. Hoe hoger je scoort, des te meer geld verdient de groep. Deze onafhankelijke jury bestond uit Hannah, Lieske en Renske. Het voor-, hoofd en nagerecht waren allemaal een succes. In deze volgorde kregen de gerechten een 8, een 7 en een 8,5. Goed voor ruim 2300 euro. De Mol had hierin zijn best gedaan om zoveel mogelijk schade te veroorzaken, maar de explo's zijn harde werkers.

De rest van de avond had men rust, totdat het 12 uur werd en de volgende opdracht kon gaan beginnen. De dropping was een feit. De hele groep werd in drieën verdeeld en elke groep kreeg een aanwijzing waar het eindpunt was. Echter waren deze groepen op drie verschillende locaties in Santpoort. De explo's moesten elkaar zien terug te vinden om zo de aanwijzingen compleet te maken. Uiteindelijk hebben de explo's het als één groep gered en waren ze binnen het uur (met nog 6 minuten op de klok) veilig op de locatie waar het geld lag. Station Santpoort-Zuid werd overspoeld door veel vreugde bij het winnen van 3000 euro.

De volgende ochtend was vroeg voor de explorers, maar al snel stonden deze elf mensen alweer klaar voor een volgende opdracht. Snel kregen ze een strippenkaart in hun handen gedrukt. Binnen twintig minuten stonden de elf enigszins gedesoriënteerd en verbaasd in het Bloemendaalse Bos. Er ontstonden twee teams: denkers en lopers. De lopers moesten door het bos op zoek naar enveloppen. Er was steeds een envelop A en een envelop B, maar daarnaast ook een vraag. De vraag moest worden doorgegeven aan de denkers. Deze dachten na over het antwoord op de vraag. Op grond hiervan mochten ze of envelop A of B pakken. Aan het eind was te zien hoeveel geld er was opgehaald. Dit bleek best tegen te vallen. Had de Mol zijn werk goed gedaan? Van de tien enveloppen werd slechts de helft gevonden en die waren niet allemaal goed beantwoord.

Helaas, maar er was nog een opdracht die eraan kwam. De grote groep explo's moesten met z'n allen een bepaald gebied overbruggen. Echter mocht niemand in het 'moeras' komen, anders was deze af. Ook de materialen mochten geen steun vinden in het 'moeras.' Een moeilijke opgave dus, maar in anderhalf uur hebben de explo's wel zeker een brug weten te maken die goed werkte. Goed voor 1100 euro.

Nu was het grote moment aangekomen: de test. Wie weet de meeste vragen goed te beantwoorden over de identiteit van de Mol? Alle elf de explo's hebben zo goed mogelijk deze test ingevuld, met als resultaat dat twee mensen de ware identiteit goed hadden. Andrea en Rana hebben allebei goed geraden dat Lisa M dit jaar de Mol is. Echter had Andrea maar één vraag fout en Rana twee, dus was Andrea de enige echte winnaar van Wie is de Mol 2011.

Hopelijk volgend jaar weer!

Vincent



Test jouw kennis

Het exploseizoen loopt ter einde bij het begin van de maand juli. Dit is erg jammer, maar we hebben een leuk seizoen gehad en met z'n allen valt er zeker nog wat te genieten in die laatste weken. Ook dit jaar weer waren er verrassende opkomsten bedacht door de explorers. Hoe goed weet jij wat er allemaal gebeurd is? Test jouw kennis over de thema die de explorers hebben gehad bij de opkomsten van het afgelopen seizoen. Welk woord komt eruit?

1. Onze grote Jantje liep weer door de straten van Haarlem, Bloemendaal en Overveen.
2. Een groot succes bij de explo's: Marc's Carwash 2.0
3. Wat is nou een avondparty zonder je eigen gemaakte ?
4. Komt dat zien! Komt dat zien bij Grandiozi Festivalli di!
5. Wie was de ? Dat was Lisa M!
6. Neon Hockey is heel leuk, maar bij het getal is er storing en dan houdt het allemaal op.
7. Sommige explo's worstelen graag. Dit jaar werd dat gedaan met een heleboel lekkere
8. Je moet helemaal uit je dak gaan als je 16 wordt, maar als je dement wordt moet je ook een groot feest geven. Dit wordt ook wel de 66 genoemd.
9. Joey kreeg een speciale opkomst op zijn naam: Joeys Opkomst.



Oplossing vindt je op de achterpagina.



Vriendenloterij

Bent u al lid van de Vriendenloterij loterij, dan kunt u de clubgegevens wijzigen via <https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=200195> mee voor eigen club/omzetten loten (of bellen: 0900-3001400) en deze omzetten ten gunste van de Kameleon Kinheim Scoutinggroep.

Gelukkig hebben we de foto's nog....



Foto's van de Splash...

Grandiozi Festivali di Balli...

