

Kameleonië Courant

11 juli 2014

Highland games in Spurium.

De geheime orde had bedacht om een toernooi te houden voor de Aspirant-Koningen om te kijken wie de meeste talenten heeft. De Aspirant-Koningen kregen hulp van zijn of haar familie. Ze moesten zes spelletjes doen, bij elk spel kreeg je een aantal goudklompjes mee. Hoe beter je het spel deed hoe meer goudklompjes je kreeg. De spelletjes waren goud scheppen, drink post, verspringen, kleuren linten, treintje en een estafette. Nadat iedereen hun best hadden gedaan en alles had geven wat ze te bieden hadden, kwam *de prijs uitreiking*. Ze hadden alle goud klompjes geteld en daar kwam uit dat **DE FAMILIE TIGRIS** gewonnen heeft!!! Met 55 goud klompjes.



Beste onderdanen,

Een ware koning als ik verdient een volk dat alles voor haar koning over heeft, en een koninkrijk zonder honden en fluitjes. Ik heb niet het idee dat u dat waar kunt maken voor mij. Mijn bloedlijn geeft mij echter het recht op nog een troon in Wallonië, alwaar ik deze reeds bestegen heb. Jullie Kameleoniërs kunnen allen een zeer vervelende hik krijgen. Goedendag.

Giftige onvriendelijke groetjes,

Toxicus Tyrannus Tigris

Wist je dat....

- Baghera een tokkie shirt heeft?
- Sjoerd A en Maurits hele mooie roze mini en My little pony petten gekocht hebben?
- De welpen hun tent echt heel mooi schoon hebben gemaakt?
- Sergie geld heeft ontvangen van Jeffrey Julius van Spirula zodat hij kan oefenen met geven?
- Als Toxicus vergif maakt, hij dat in zijn blootje doet?
- Het lieve suikerbeertje van de Mongoes niet is komen opdagen?
- We quitte staan?
- De scouts weer de scoutswedstrijden hebben gedaan en alle leiding heel lekker gegeten

Toxicus krijgt een cadeau.

Gistermiddag, tijdens de Highland games, vond Hidde een poot van een dood dier, waarschijnlijk een haas. Toen, na het spel, de Papilio-familie weer terug naar het terrein liep, bleek dat zij achter de familie Tigris aanliepen. 'Spontaan' besloten zij om het bot aan AK Toxicus te geven. Zij riepen hem, maar Toxicus deed alsof hij hen niet hoorde. Pas toen zij riepen dat zij een deal wilden sluiten, bleef Toxicus stilstaan, maar in plaats van te luisteren, spuugde hij op de grond voor de voeten van het familiehoofd en begon keihard te schreeuwen. Marjan liet dit niet op zich en rende achter Toxicus aan. Zodra zij Toxicus in had gehaald, legde zij het bot op de rechterschouder van Toxicus. Wat Toxicus uiteindelijk met het bot gedaan heeft of gaat doen, is onbekend. De kans bestaat dat hij het gaat gebruiken in een drankje, maar het zou ook kunnen dat hij het bot heeft weggegooid.

Winkelen tot je erbij neer valt.

De welpen, Marala's en scouts zijn vandaag in Beilen lekker gaan shoppen. Maar wat kopen ze nou eigenlijk?

Welpen: Waterpistolen en veel snoep en prik.

Marala's: knuffels, loom bandjes en snoep.

Scouts: snacks uit de snackbar, waterpistolen, snoep en alle spullen voor de kookwedstrijden.

Maar wat koopt de leiding eigenlijk? Dat zijn de volgende dingen: Ze gaan op terrasjes zitten en drinken koffie eten gebak etc. Op die terrasjes praten de Maralaleiding over hoe leuk de marala's zijn, de Welpenleiding over eten en drinken en de Scoutsleiding over gekke Scouts die rare petjes kopen om die Scouts vervolgens uit te lachen. De Welpenleiding is kleding gaan kopen en de Maralaleiding loom bandjes terwijl de Scoutsleiding helemaal niets gaat doen en alleen maar zit.

Door deze winkelmiddag hebben nu alle welpenleiding een zonnebril. Vet cool!!

Zonnebril selfie:



Geesten in Spurium!

Bruut werden de welpen en marala's uit hun slaap gestoord. De burgemeester had hun hulp nodig omdat Toxicus de geesten in het bos wakker maakte. Hij had zijn naam niet gezegd toen hij het bos in ging omdat hij zich er te goed voor voelde. Hoewel sommige marala's en Welpen het gevaar van geesten onderschatten, kwamen er toch veel uit hun bed. Samen met de scouts hebben ze geprobeerd om de geesten gerust te stellen zodat ze weer weg konden. Helaas waren er ook Boze geesten die de families van Kameleonië wilden tegenwerken. Na vele struikelpartijen, schrikmomenten en momenten van vreugde won Spurium van de geesten en werden ze verdreven. De rust keerde weer terug. Scouts, welpen en marala's werden bedankt door de burgemeester en konden weer fijn hun warme bedje in.

Wat eten we vandaag?

Al weer de laatste avond dat we hier eten en dit wordt feestelijk afgesloten. Dus bereid je maar voor ook dit grootse eetfestijn.

Lieve kookstaf bedankt voor al die boodschappen al dat koken en al het lekkers.

**Voor iedereen
eetsmakelijk vanavond!**

Twee helden

Dit zomerkamp kent koningen en helden. Dat de kookstaf en leiding helden zijn hebben we al eens benoemt. Zij zijn hier allemaal voor jullie om jullie dit kamp te geven. Er zijn op dit kamp ook twee koningen die elke dag opnieuw alle staf vertelde wat er gebeuren moest. Zij hebben geregeld wat we dit kamp allemaal hebben gedaan.

Sappol

en

Danielle

BEDANKT!!

Maar ook jullie, ridders en jonkvrouwen, allemaal bedankt, want zonder jullie gaan we niet op kamp.