

## Families terug in Spurium.

Op de oproep van alle belangrijke mensen, om af te reizen naar Spurium is massaal gehoor gegeven. Ondanks het trieste nieuws van het overlijden van de koning, verheugen familie leden op het weerzien. Alle mensen die vandaag in Spurium zijn aangekomen verwachten een week lang weer leven te blazen in dit kleine dorpje. Wel vragen zij zich af wat de reden zou zijn geweest van de koning om dit dorp te bezoeken. We heten deze tijdelijke bewoners een goed verblijf.

## Aspirant koning Toxicus bedreigt andere aspirant koningen.

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Toxicus van de Tigris familie, de zeer geliefde aspirant koning Jeffrey van de Spirula familie heeft bedreigt met de dood. Hij heeft Jeffrey gemeld, ik citeer "u zult deze week op moeten letten met wat u drinkt."

## Wie is die man die het vlees snijdt?

Daar we vele vragen hebben ontvangen wie die woeste man was met al dat bloed op zijn schort zijn onze reporters op onderzoek uit gegaan,

Jan de slager uit Spurium die de heerlijk knakworsten van afgelopen avond heeft gemaakt is deze man. Op de vraag hoe het kwam dat hij er zo gruwelijk uit zag kwam het volgende naar voren. Jan was juist bezig een heerlijk varkentje in tweeën te choppen toen het varkentje uit protest weg spong. Waar dit varkentje na de sprong heen is gerend is echter niet duidelijk. Van het varkentje ontbreekt elk spoor.

Op de vraag wat eten we vandaag kregen we geen eenduidig we kunnen het terug brengen naar groente aardappel en vlees, maar het zal dus geen varkensvlees

## KONING DOOD!!!

### Volk rouwt.

Het tragische nieuws van het overlijden van koning heeft het land in een stemming van rouw gebracht. Onlangs het zwakke gesteldheid van de koning, die al lange tijd ernstig ziek was, kwam dit nieuws voor velen als een schok. Daar de Rijksvoorlichtingsdienst nog geen informatie heeft gegeven kunnen we nog niet vaststellen wat de doodsoorzaak is. Wel heeft de burgervader van Spurium aangegeven dat het de lange tijd van ziekte zijn tol heeft geëist.

Tijdens de Raad van afgelopen avond werd de ernst van het gebrek aan een geschikte troonopvolger door de burgervader aan de kaart gesteld. In de raad ontstond hierdoor enig tumult. Er stapte uiteindelijk zes kandidaten naar voren. Deze zullen in een toernooi strijden om de titel van koning. Dit veroorzaakt een grote verdeeldheid binnen de gewesten en de families.

## Wist je dat.....

- Shannon heel veel met komkommer kan doen?
- De naam van de nar Cismo is.
- Cismo van plan is zijn haar te verven.
- Vera iedereen met Rood wit en Blauw heeft versiert voor het voetbal.
- De Bevers een geheim teken hebben afgesproken met de Burgemeester.
- Casper en Pier van de welpen alle Aspirant koningen willen doden om zelf koning te kunnen worden.
- Jullie ook zelf stukjes mogen aanleveren voor het krantje, dan kijken wij of we een plek voor ze hebben.