

## Billen zeggen zon gedag

Vanochtend werd de dag door geheel Spurium geopend. Dit begon met de zonnegroet waarbij de billen de zon gedag zeiden. Daarna gingen alle families uiteen om met elkaar wat te praten over of je een schrijver of een computer bent en of je een gelduitgever of spaarder bent. Ook hebben we geprobeerd om bij elkaar op schoot te kruipen in een cirkel en een stukje te lopen. Dit was een lastige opdracht die bij alle families zeker ook succesmomenten heeft gekend.



## Ochreous afgebeeld door Sergie

Op de vraag hoe het hun vergaat konden de inwoners van Ochreous geen antwoord geven, daar zij allemaal naar adem snakten. Sergie gaf aan dat dit slechts een milde training was om mee te beginnen.

## Caeruleum brouwt meer dan snode plannen.

Toxicus heeft in Caeruleum de bewoners wat van zijn gifmeng kunsten proberen bij te brengen. De bevolking van Caeruleum kreeg twee opties: een mengsel met speeksel of met brandnetels. De bewoners van Caeruleum kozen met een ruime meerderheid voor het brandnetel mengsel. Dit gaf wederom een keuze. Wordt het een giftig mengsel of een niet giftig mengsel. Het werd uiteindelijk "brandnetelthee" waar je blijkbaar alleen misselijk van word wanneer je daarna sinas en cola drinkt en daarna veel snoepjes eet. Aldus de inwoners van Caeruleum.

## De handen van de Koning vinden stamboom.

De lakei van de koning kwam op bezoek bij de handen van de Koning om dat hij een stuk stamboom gevonden had van de overleden koning Dubius II en riep de hulp van deze ere garde in om op zoek te gaan naar de rest van de stamboom.

Na een barre zoektocht naar alle stukken vielen alle stukjes op hun plaats. Hier kwam schokkend nieuws uit. De handen van de koning hebben snel de hulp van de burgervader ingeroepen.



## Burgundia trekt ten strijde

In Burgundia is het volk trots op hun aspirant-koningin maar zien ze wel in dat zij niet de meest zekere en sterke aspirant-troonopvolger is. Om haar te helpen is de hulp ingeroepen van twee zwaardmeesters, Bertram en Elsius, die heel Burgundia training hebben gegeven. Er is zeker enige vooruitgang gezien bij Julia Frederieka Lupus, toch blijft zij een gezonde angst houden voor gevaarlijke wapens. Gelukkig is het volk van Burgundia nu ook goed geschoold en zeer goed in staat hun aspirant koningin te steunen.

## Wist je dat...

- Sergie's gewest zo goed traint dat Frederieke, van de Lupus familie, in haar eentje in 10 seconde een keuken kan laten instorten. (Dit gebeurde onder luid gegil)
- De bevers een aap hebben opgehangen? (De aap in kwestie maakt het goed en ziet er erg knuffelachtig uit...)
- Er een snoeptekort bij Caeruleum heerst.

## Super Leiding

In Spurium hebben alle gewesten een leidingteam dat zich keihard inzet voor de bewoners van het gewest. Bij de bus vingen we het volgende op. "Ik maak me helemaal geen zorgen. Ze zijn zo leuk met de kinderen." En ook deze zin werd uitgesproken "Te bedenken dat ze dit allemaal zomaar doen, in hun eigen tijd."

Naast de leiding van de gewesten zijn er nog een heleboel Paarse staffleden die er zijn om deze leiding te helpen met koken, spelletjes maken of op de fiets koffie langs te brengen.

Samen op kamp kunnen zij de wereld aan, Hand in Hand laten zij niemand alleen.

## Spuriumsche Spelen groot succes



Vandaag was het er eindelijk weer. De Spuriumsche Spelen. Een sportevenement waaraan alle gewesten meedoen en hun sterkste topatleten sturen. Er waren vele spelen, zoals spijkerbroek hangen, ballon meppen, etc. Elk spel had een winnaar. Maar bij de Spuriumsche Spelen gaat het om DE winnaar die in over alle spelen het beste is. Dit jaar komt de held van Spurium uit Caeruleum. Met recht heeft Ben de winnaarsbeker in ontvangst mogen nemen.

## Orakel Morgain geeft verlossend antwoord.

Nadat de Burgervader van Spurium de stamboom had ontvangen van de bevers van de koning, is de hulp van het orakel Morgain ingeroepen. Met hulp van alle bewoners van alle gewesten hebben zij door een ritueel te doen de waarheid boven tafel weten te halen. Hiervoor maakten zij een cirkel, keken naar alle kompasrichtingen en moesten voorwerpen zoeken die op de 5 kaarten stonden. Het oordeel is duidelijk en zeker schokkend. Koning Dubius II is nooit rechtmatig koning geweest, maar was slechts de kleinzoon van de bakker. Dit klonk de aspirant-koningen als muziek in de oren, want als de koning niet van adellijkbloed is, hoeven zij dit ook niet te zijn. Hiermee is de strijd om het koningschap losgebroken en in volle gang is gezet. Het belooft een extra spannende game (toernooi) te worden om de troon.

## RECTIFICATIE

Aspirant-koning Jeffrey heeft bij ons het verzoek ingediend of wij hem bij zijn volledige naam willen noemen. Dit omdat hij in ons editie van 6 juni 2014 hem allen Jeffrey hebben genoemd. Wij zullen hem voortaan vermelden als Jeffrey Julius van Spirula. We hopen hiermee het ongenoegen binnen de Spirula familie recht gezet te hebben.

# Julia Frederieka Lupus



Wij kennen Julia Lupus natuurlijk allemaal omdat ze zich heeft opgegeven voor de race tot aspirant-koning. Maar wat zijn haar geheimen?

**1. Wat zou u doen als u de baas was van Kameleonie?**

Ik zou ervoor zorgen dat de rijkere mensen de armere mensen gaan helpen door een klein deel van hun inkomsten af te staan aan de armeren

**2. Waarom heeft u zich opgegeven voor de strijd om de troon?**

Mijn familie wil al heel lang het land besturen maar wij durven niet zo goed en alles gaat altijd mis. En nu dacht ik: wat heb ik te verliezen?

**3. Wat is je lievelingsgerecht?**

Kaviaar, dat is het lekkerste dat bestaat!

**4. Wat is je favoriete moment tot nu toe?**

Ik vond het heel fijn om te zien dat Spurium helemaal opleeft door de komst van alle families. Ik denk dat het dorpje dat heel fijn vindt.

## Bart heeft een Scoutingnaam!

Het is eindelijk zo ver: na veel wikken en wegen en afkeuren is er dan eindelijk een naam gevonden voor Bart. Sinds gisteren gaat hij, op scouting, met de naam Otis door het leven.

Otis staat voor: Overzicht - Toepassingsgericht – Improviserend - Systematisch

# Nar Cismo



Luid en duidelijk verkondigt hij de grappen en grollen. Iedereen herkent hem aan zijn grappen. Maar wat is het plan van deze altijd vrolijke man?

**1. Wat zou u doen als u de baas was van Kameleonie?**

Meer feesten natuurlijk!!! Verder lijkt mij het leuk om mensen met de doodstraf een tweede kans te geven. Vertellen ze een leuke mop dan zijn ze vrij.

**2. Waarom heeft u zich opgegeven voor de strijd om de troon?**

Ik werk al 15 jaar voor de koning als nar. Ik heb al die jaren goed opgelet en weet daardoor dus ook alle fijne kneepjes van het vak!

**3. Wat is je lievelingsgerecht?**

Grabarber! Hahahahahah!!!

**4. Wat is je favoriete moment tot nu toe?**

Ik vond het grappigste moment dat Toxicus uitgleed over een bananenschil. Dat was hilarisch!!! Ik heb zeker een uur dubbel gelegen.

## Raadsel

Je loopt door het bos op weg naar Spurium. Op een bepaald moment kom je een Y-splitsing tegen. Je weet niet of je hier links of rechts moet. Op deze Y-splitsing woont een tweeling. Je kunt ze niet uit elkaar houden maar je weet wel dat er 1 altijd liegt en 1 altijd de waarheid spreekt. Je mag maar 1 vraag stellen om te weten waar je heen moet. Welke vraag is dat?

## Geld komt met bakken uit de lucht.

Het zag er niet goed uit voor Spurium. Heel de lucht was zwart en het begon steeds harder te waaien. Maar het echte handelswereldje gaat natuurlijk door in weer en regen. Onze verslaggever heeft natuurlijk alles over voor de lezer en dus heeft hij zich opgeofferd. Omdat Spurium een echt handelsdorp is, kan een echt handelsspel niet ontbreken. Er werden producten tegen zo laag mogelijke prijzen kopen en tegen zo hoog mogelijke prijzen verkopen. Hierdoor maakt men winst en kan men weer andere producten kopen. Alle families waren even fanatiek, maar er kan er maar een de beste zijn en dus won de Papilius-familie. Vele anderen waren het er niet mee eens en het veld vulde zich met een luid protest. Als onpartijdige verslaggever en redactie kunnen wij alleen maar zeggen dat de winst terecht is.

## Grappen en Grollen van nar Cismo

- Komt een paard een herberg binnen zegt de barman "trek eens niet zo lang gezicht!"
- Waarom neemt een Belg een autodeur mee de woestijn in? .....Om het raampje open te doen als het heet is.
- Komt een man aan de bar en besteld bij de barman een Martinus. Hierop reageert de Barman met "Bedoelt u niet een Martini" waarop de man antwoord. "Nee want als ik er twee wilde hebben had ik dat wel gevraagd."
- Komt een man bij de dokter en verteld hem" als ik op mijn been druk heb ik pijn. Als ik op mijn hoofd druk heb ik pijn en als ik op mijn buik druk heb ik ook pijn" waarop de dokter zegt "ik zie het al u heeft uw wijsvinger gebroken.
- Het is oranje en weet het niet zeker..... een misschienasappeltje

## Het oorlogsplan word al ontwikkeld in Ochreous?

Als verslaggever gaan we ook op bezoek bij de gewesten. Onze verslaggever meldt het volgende uit Ochreous.

In Ochreous word al hard gewerkt aan een strategisch aanvalsplan om Sergie aan de macht te krijgen. Er word volop op elkaar getest met vele varianten van oorlogsvoering. Zo word Sjoerd A door Ster en Otis getraind op het niet bezwijken onder een doordringende starende blik. Volgens deze trainers leert Sjoerd A vrij snel en is er hoop voor hem.

Ondanks dit zeer strakke regime zijn er nog vrolijk zingende burgers te herkennen zelf met de hevige stormen en regenbuien die ze in Ochreous te voorduren hebben.

## Wat eten we vandaag?

Ook vandaag heeft de Kookstaf uit Candidus weer een heerlijk menu voor ons ingekocht. Om rekening te houden met de verschillende eetgewoonten in de gewesten is er voor gekozen om iets te maken wat uit Ochreous komt.

## Bijzonderste foto

